



25 Δεκεμβρίου - Η κατά σάρκα γέννησις του Κυρίου μας.

Πλησιάζει η ημέρα που οι χριστιανοί θα εορτάσουμε την γέννηση του σωτήρα μας και οι άνθρωποι έχουν ήδη αρχίσει τις ετοιμασίες για αυτή την μεγάλη εορτή. Οι δρόμοι στολίζονται με φωτάκια ενώ τα καταστήματα ήδη έχουν διακοσμηθεί καταλλήλως προκειμένου να προβάλλουν τα εορταστικά τους προϊόντα και ο κόσμος γύρω μας κάνει σχέδια για την εορταστική περίοδο που έρχεται.

Περίοδος κατά την οποία παντού γίνεται προσπάθεια να υπάρχει λάμψη και φως. Τα παιδιά ξέφρενα ανυπομονούν για το τί δώρα θα πάρουν ενώ οι μεγάλοι με μία εσωτερική αγανάκτηση αγωνιούν για το πώς θα καλύψουν τα έξοδα των ημερών και στα πρόσωπα των ανθρώπων υπάρχει μία τυποποιημένη χαρά λες και κανείς έχει ανοίξει μία κονσέρβα με χαμόγελα και τα έχει φορέσει πάνω μας.

Η ημέρα των Χριστουγέννων σχεδόν έφτασε και όλοι τρέχουμε σε ρεβεγιόν, επισκέψεις σε φίλους και συγγενείς, τραπέζια με άφθονο φαγητό σε στολισμένα μαγαζιά και σπίτια οικείων τα οποία πολλές φορές καταλήγουν σε παρεξηγήσεις και τσακωμούς

Οι ημέρες περνούν ευχάριστα(;) ώσπου έρχεται η στιγμή που οι άνθρωποι επιστρέφουν στην καθημερινότητα χωρίς πραγματικά να έχει αλλάξει κάτι. Τα φώτα έσβησαν και η ατμόσφαιρα επανήλθε στην προεορταστική της κατάσταση χωρίς να έχει επηρεαστεί στο ελάχιστο η ζωή μας από τις ημέρες που πέρασαν.

Ποιο τελικά το όφελος απ' όλα αυτά; Τί κι αν ακούσαμε λόγια αγάπης και προσφοράς ή αν είδαμε στις τηλεοράσεις έργα που μας συγκίνησαν ή ακούσαμε στα ραδιόφωνα τραγούδια νοσταλγικά; Όταν η ζωή μας παραμένει ίδια και απaráλλακτη μοιάζει σαν να ήταν όλα αυτά μάταια!

Και ίσως έτσι να είναι όταν μέσα σε όλα αυτά λείπει ο κύριος πρωταγωνιστής της εορτής και της Ιστορίας δηλαδή ο Χριστός!

Μήπως οι άνθρωποι βγάλαμε τον Χριστό από τα Χριστού - γεννα και αντικαταστήσαμε την ταπεινότητα και απλότητα του σπηλαίου με την πολυτέλεια; Μήπως ανταλλάξαμε την αγία μορφή και βιοτή του μεγάλου Βασιλείου με τον γαστρίμαργο και κοκκινοφόρετο πλεονέκτη που αντί να κάνει ελεημοσύνες φέρνει δώρα; Μήπως το χαρμόσυνο μήνυμα των αγγέλων αντικαταστάθηκε από τα ξωτικά και τα μάγια τους; Μήπως αντί να προετοιμαζόμαστε για την εορτή με νηστεία, εξομολόγηση και με τακτικό εκκλησιασμό ξοδεύουμε τον χρόνο μας σκεπτόμενοι το πώς θα στολίσουμε και τί θα φάμε; Μήπως αντί να ζητούμε τον φωτισμό του Θεού αρκούμαστε στο φως από τα χιλιάδες λαμπιόνια; Μήπως τελικά μεταβάλλαμε τα Χριστούγεννα σε έναν πρόσκαιρο εορτασμό χωρίς περιεχόμενο και αληθινή ελπίδα;

Πόσο πραγματικά όμως μας ωφελούν όλες αυτές οι ανταλλαγές; Καθόλου! Διότι τίποτα από αυτά δεν μένει στον αιώνα και όλα μας μετατρέπουν από ελεύθερους ανθρώπους με πνευματικό ανάστημα σε απρόσωπες μονάδες υποδουλωμένοι σε κάθε πολυεθνική εταιρία που παράγει για 'μας όλες αυτές τις κάλπικες ανάγκες.'

Ο εορτασμός μέσα στην εκκλησία μας δεν έχει σκοπό να περάσει απλά ο άνθρωπος μία ξέγνοιαστη περίοδο για να επιστρέψει απλά ξεκούραστος στην καθημερινότητά του αλλά να τον αναγεννήσει και να τον ενισχύσει πνευματικά.

25 Δεκεμβρίου, η κατά σάρκα γέννηση του Κυρίου μας. Κατά σάρκα μόνο γιατί ο Υιός και Λόγος του Θεού είναι προαιώνιος και θέλησε να σαρκωθεί για την σωτηρία μας. Πόσο μεγάλη ελπίδα μπορεί να κρύβει μέσα της αυτή η εορτή; Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνουμε και 'μεις κατά χάριν Θεού θεοί. Με την σάρκωσή Του ενώνει την άκτιστη και κτιστή πραγματικότητα στο πρόσωπό Του και δίνει την ευκαιρία στο ανθρώπινο γένος να σωθεί δι' Αυτού. Ας εορτάσουμε αυτό το γεγονός. Ας ευπρεπίσουμε τα σπίτια μας και ας ετοιμάσουμε τα τραπέζια μας, αλλά πρώτα τις καρδιές και τις ψυχές μας ώστε η ωφέλεια να είναι ουσιαστική, η χαρά μεγάλη και η ελπίδα βεβαία διότι, δι' ἡμᾶς ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. Καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα!

Αρχιμ. Φώτιος Καραδήμας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

1 Παρασκευή. 17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

2 Σάββατον. *Ἀββακούμ προφ. Θεοφίλου ὁσ. Μυρόπης μαρτ. Πορφυρίου ὁσ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.
17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

3 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΣ' (ΙΔ' ΛΟΥΚΑ). *Σοφονίου προφήτου. Ἀγγελῆ νεομάρτ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.
17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

4. Δευτέρα. *Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος, Ἰωάννου ὁσίου Δαμασκηνοῦ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

5 Τρίτη. 17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

6 Τετάρτη. *Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

8 Παρασκευή. 17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

9 Σάββατον. *Ἡ σύλληψις τῆς ἁγίας Ἄννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.
17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

10. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΖ' (Ι' ΛΟΥΚΑ). *Μηνᾶ, Ἐρμογένους, Εὐγράφου μαρτ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

11 Δευτέρα. 17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

12 Τρίτη. *Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ θαυματουργοῦ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.

15 Παρασκευή. 17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

16 Σάββατον. *Ἀγγαίου προφ. Θεοφανοῦς βασιλίσης, Μοδέστου Ἱεροσολύμων.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:15' ἡ θεία λειτουργία.
17:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς.

17. † ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΗ' (ΙΑ' ΛΟΥΚΑ) «*Τῶν ἁγίων προπατόρων*». *Δανιὴλ τοῦ προφήτου καὶ τριῶν παιδῶν. Διονυσίου Αἰγίνης ἐν Ζακύνθῳ.*
07:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου καὶ 08:45' ἡ θεία λειτουργία.

20 Τετάρτη. 17:00 Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἱεροῦ εὐχελαίου..

ΕΠΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ

!!! ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ !!!

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο ο ναός θα είναι ανοικτός μισή ώρα πριν και μετά από τις ιερές ακολουθίες.

Να μην ξεχάσω...
Το Σάββατο 2 Δεκ.
και ώρα 18:00 είναι η
Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση - Τσάι που
διοργανώνει η
ενορία μου...!

Την Τετάρτη
20 Δεκεμβρίου
προ των
Χριστουγέννων
στις 17:00'
θα τελεσθεί
η ακολουθία
του ιερού ευχελαίου.



Βρείτε στο εκθετήριο της ενορίας μας
τα νέα ημερολόγια του έτους 2024!



Ημερολόγιο τσέπης
για τον άγιο
Βησσαρίωνα
τον Αγαθωνίτη.



Ημερολόγιο
τοίχου με
μηνιαίο
εορτολόγιο
σε κάθε σελίδα.

Ζητούνται εθελοντές - εθελόντριες για τον έρανο αγάπης που θα ασχοληθούν να διανείμουν κουπόνια του εράνου αγάπης στην γειτονιά και τους οικείους τους ώστε να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό έργο της ενορίας και της ιεράς αρχιεπισκοπής μας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να έρθουν σε επικοινωνία με τον υπεύθυνο του Ε.Φ.Τ. της ενορίας μας π. Φώτιο.

"ΥΔΩΡ ΖΩΗΣ"

Μηνιαία έκδοση του Ενοριακού Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πατησιών.
Ζαχαρία Παπαντωνίου 65, Τηλ/Fax: 210 8313 403, Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ
Υπεύθυνος ύλης: Αρχιμ. Φώτιος Καραδήμας Πρόεδρος του Εκκλ. Συμβουλίου
Ιστοσελίδα I.N.: www.zoodochos.gr • E-mail: contact@zoodochos.gr